



BIJ ONS MAG JE NOG GEWOON MEEKIJKEN'

Hiep weggestopt in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer ligt en oud familiebedrijf. Vier mannen houden zich daar louter bezig met het reviseren en repareren van dynamo's en startmotoren. Cor Wilkes bv vormt een schril contrast met de norme dealerbedrijven van tegenwoordig. Hoe gaat het eraan op de bij een ambacht dat steeds zeldzamer wordt?

tekst: Roland Tameling, foto's: Anne-Mariëke Hana

Verdekt opgesteld in de Amsterdamse Bloys van Treslongstraat staat een klein pand met felkleurige bordes aan de gevel. Achter de normale roldeur gaat slechts één hal schuifdeur open. Twee flinke woonkamers, links en rechts staan stellingen tot aan het plafond vol met duizenden dynamo's en startmotoren, gerangschikt op automerk en model. In het midden van de betonnen vloer staan twee lange, smalle tafels met olie besmeurde vloer, bevinden zich twee hefbruggen, waarvan de voorste een ijsblauwe Mercedes C-klasse taxi in de lucht tilt. Achterin staan twee mannen geconcentreerd te werken achter hun werktafel.

De mannen, wees welkom. Meteen zijn

in een lekker bakkie?" Bedrijfsleider Adri Wilkes ("Bijna 55!") gaat ons voor naar de ronde tafel achterin en schenkt een kopje koffie in. De zoon van oprichter Cor praat met een onmiskenbaar Mokums accent en trekt om de haverklap aan de sigaar die hij continu in z'n grote handen heeft. De hartelijke ontvangst blijkt kenmerkend voor de sfeer in het bedrijf. Adri: "We worden niet alleen geroemd om onze ruime voorraad, maar ook om onze koffie. Op zonnige dagen, als de mannen van de Wegenwacht minder te doen hebben, ziet

Het team van Cor Wilkes bv, met van links naar rechts Aldert Wilkes, Adri Wilkes en Ernst Wilks.

de hele straat soms geel, omdat ze hier een bakkie komen scoren."

Enorme voorraad

Goede koffie is van groot belang, maar de ruime onderdelenvoorraad is de spij waar Cor Wilkes BV om draait. Inmiddels telt de collectie zo'n 7.000 startmotoren en dynamo's. Vanwaar zo'n verzameling? "Ik zie het als een uit de hand gelopen hobby. Ik struin stad en land af voor een zo breed

mogelijk assortiment. Soms kom ik thuis met de vreemste dingen", zegt Adri terwijl hij in de richting van de pruttelende koffiepot wijst. "Daarachter staat een dynamo van 40 volt, een enorm apparaat. Zoiets heeft bijna niemand, dat is puur voor de heb."

Door die immense voorraad is het bedrijf van Adri (ondersteund door broer Leo, neef Aldert en 'niet-familiaal' Ernst Wilks) voor veel autodealers, industriële

